

# De eerste jaren van De Koepel

## Henk van Rooijen

In 1979 trad ik in dienst bij de SWKZ (Stichting Wijk-gemeenschap Kerkelanden/Zeverijn) als beheerder voor het toen nog te openen wijkcentrum “De Koepel”. Die opening vond plaats in de herfst van 1979.

Het was een vrij nieuwe wijk waar een aantal enthousiaste en gemotiveerde mensen het voor elkaar hadden gekregen in hun wijk zo’n mooi centrum te verwezenlijken. Vanuit “De Keet” op de Kloosterlaan (het tegenwoordige jeugdcentrum) verhuisde de bestaande activiteiten, zoals o.a. kinderopvang/senioren club/houtclub etc. naar de Kapittelweg 399a. Het gebouw telt vijf ruimten voor diverse activiteiten en een bargedeelte met het kantoor. Later is er een deel van de achterhal afgesnoept en omgedoopt tot halzaal. Ook het kantoor verhuisde naar een deel van de grote zaal en de oude kantoorruimte is biljartzaal geworden. De hobbyruimte, waar o.a. de houtclub en elektronicaclub huisde, is veranderd tot “lege ruimte”, geschikt voor Cesar, yoga, volksdansen, enz. Voor elektronica/houtbewerken was geen interesse meer. Alles richtte zich op de automatisering en had de jeugd veel meer aandacht voor de PC. Overigens verhuisde de opgerichte computerclub vanuit De Keet naar De Koepel. De bestaande eigen activiteiten waren niet voldoende om het hele gebouw te vullen. Opdracht was activiteiten in huis te halen die invulling gaven aan de behoefte van de wijkbewoners. Buitendien moest iedere zaal drie maal daags ingedeeld worden om een zo groot mogelijk assortiment in huis te halen, optimaal gebruik van de ruimten en zoveel mogelijk wijkbewoners proberen van dienst te zijn.

Om snel een inventaris te maken van de behoeftes die er leefden in de wijk, hebben wij een enquête rond laten gaan om inzicht te krijgen naar de wensen van de wijkbewoners. Al snel was de Koepel geheel gevuld met een grote variatie in aanbod.

Om het geheel en al wat drempelverlagend te maken, werden er vrijwilligers gezocht die de bar konden bedienen, zodat daar een belangrijk sociaal aspect af-

speelde tussen de deelnemers (sters) van de diverse cursussen die elkaar daar troffen na of voor de activiteit. De bar had uiteindelijk een ondersteunende rol. Voor veel wijkbewoners is dit een belangrijke ontmoetingsplaats geworden, ook voor de vrijwilligers zelf, heeft dit wijkgebouw een functie. Nieuwkomers konden namelijk als vrijwilliger snel inburgeren in de wijk Kerkelanden, nieuwe vrienden maken en de medebewoners leren kennen.

Begon het als een eigen stichting met bestuur, later fuseerde de wijkcentra en vielen onder de SIS, wat resulteerde in een gezondere onderlinge samenwerking.

In 1999 nam ik afscheid en droeg de fakkel over aan de huidige beheerder Peter Steenmeijer, die de zakelijke leiding kreeg van een zeer goed functionerend wijkgebouw. Nu we vijf jaar verder zijn, kunnen we constateren dat hij het voortreffelijk doet en echt op zijn plaats is. Voor mij is duidelijk geworden dat een ontmoetingscentrum in een wijk zeer belangrijk voor de bewoners is, zeker voor de wijk Kerkelanden. De Koepel voorziet absoluut in een belangrijke behoefte.



Een groepje jonge bezoekers voor de ingang van De Koepel.  
(foto: Henk van Rooijen)