

# Het Vara-eiland

Jan Nagel

In 1961 begon mijn eerste baan bij de Vara en het adres was Heuvellaan 33. Vol bewondering keek ik in studio 2, de eerste in 1930 gebouwde radiostudio van Nederland naar ontwerp van Ebbink en Snellebrand, naar de live-uitzending van de Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman. Een zeer karakteristiek monument.

De Vara had destijds bestuurders die ook een vooraanstaande rol in de Hilversumse politiek en gemeenteraad speelden. Omroepsecretaris en fractievoorzitter J.B. Broeksz, tv-secretaris J.W. Rengeling, en de nog levende legendarische verslaggever en bestuurder Jan de Troye. Zij hadden het plan om alle villa's op het Vara-eiland als bezit te verwerven, de Heuvellaan gedeeltelijk af te sluiten en er een groot studiocomplex te vestigen. Het plan lukte op de aankoop van één villa na. Maar tijden veranderen, rozen verwelken, schepen vergaan, bestuurders verdwenen en de Vara werd van een machtige omroep een van de vele zendgemachtigden.

Toen Marcel van Dam Vara-voorzitter werd, had de rode omroep de cijfers in de huiskleur aangepast. Studio en villa's werden rigoureuus verkocht. De prachtige panden tegenover de studio op de Heuvellaan en de villa's op de Steijnlaan 16 en 18 (met vele herinneringen aan tv-helden uit de beginperiode) werden daarna zonder pardon gesloopt voor kantoorbouw. Het is een trieste herinnering aan een fijne Vara-periode.

Iets verderop werd het pand Godelindeweg 4 aan het eind van de twintigste eeuw door de gemeente verkocht. De imposante villa werd gedeeltelijk verwoest en rijp voor de sloop en appartementenbouw gemaakt. Al dan niet beïnvloed door het Vara-verleden heb ik mij in de gemeenteraad daar heftig tegen verzet. Met succes. Het is zeer recent weer in de oude staat teruggebracht. Daar ben je dan toch weer een beetje trots op.

Jan Nagel, Vara-coryfee en mede-oprichter Leefbaar Hilversum.

