

BOEKBESPREKING

DUIZEND JAAR HET GOOI EN DE GOOIERS

In 15 maandelijks afleveringen krijgt men in deze serie een goed beeld van het leven en werken van de Gooiers in hun Gooise land.

Verzameld in een band is het al met al een interessant lees- en kijkboek geworden mede dankzij de vele afbeeldingen in fraaie kleuren en een nog groter aantal zwart-wit illustraties. En dat alles gedrukt op een goede duurzame kwaliteit papier en uitgevoerd in een prettige lay-out.

Een aantal schrijvers, goed bekend met de Gooise historie, heeft aan de totstandkoming meegewerkt. Ieder van hen heeft een apart facet belicht. Het is hierdoor een zeer afwisselend verhaal geworden. In de kaderteksten is de "petit histoire" niet vergeten.

De uitgave biedt een rijke variatie op het gebied van de sociale en economische geschiedenis, volgens het beproefde recept van de uitgeverij Waanders te Zwolle. Het leven van alle dag komt in de beschrijving van verkeer en vervoer, handel en visserij, nijverheid en industrie aan de orde. Maar daarnaast ook het onderwijs, de ziekenverzorging, oorlogen en rampen, sport en vertier, kunst en cultuur worden beschreven. En niet te vergeten de 'specials' over de erfgooiers en de omroep.

'Duizend jaar geschiedenis van het Gooi en de Gooiers' wekt op zijn minst de belangstelling en nodigt uit om verder te ontdekken wat in de eigen woon- en leefstreek is gebeurd.

Die functie had het boekwerk nog meer kunnen hebben als in de laatste aflevering een trefwoordenlijst was opgenomen of op zijn minst een index van onderwerpen per gemeente. Ook een literatuuropgave voor het vinden van een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen zou dienst hebben bewezen aan de verder geïnteresseerde in de Gooise historie.

Moge het boek ook zijn weg vinden op scholen, bibliotheken en als representatief cadeau voor hen die in het Gooi komen wonen.

Piet Timmer,
oud-voorzitter "Albertus Perk"

Ach Lieve Tijd, Duizend jaar het Gooi, de Gooiers en hun rijke historie, Uitgeverij Waanders i.s.m. Streekarchief Gooi en Vechtstreek zuid, Stadsarchief Naarden en het Goois Museum. Eindredactie: Eddie de Paepe.

364 pagina's met 250 afbeeldingen in kleur en 750 zwart-wit illustraties. 15 afleveringen, waarvan de laatste in dec. 1993 verscheen. Prijs per aflevering f 6,95. Linnen opbergband f 17,50. Tot eind maart is de complete uitgave nog beschikbaar voor de oude prijs, totaal f 121,75.

NAAR EEN DEFINITIEVE OPLOSSING!

De postale geschiedenis van Hilversum is voor een klein deel gepubliceerd in het boek "Hilversum 1850", dat uitkwam bij gelegenheid van het 3e lustrum van AP in 1990. Daarbij ging het om de oprichting van het eerste Hilversumse postkantoor in dat jaar. Schrijver was Hans Petersen.

Van dezelfde auteur is nu een boek verschenen, dat de postale perikelen van Hilversum beschrijft tot 1944, het jaar na de opening van het huidige postkantoor.

Het is een omvangrijk werkstuk geworden. Een goed gedocumenteerd boek, ingebonden in een stevige kaft. De postgeschiedenis in verschillende culturen en de zich ontwikkelende behoeften in het eigen gebied worden beschreven evenals de ontwikkeling van het net van verbindingen.

Na een beschouwing over de invloed van trein en tram op het post-gebeuren in onze regio, wordt meer 'ingezoomd' op de ontwikkelingen in Hilversum. Er werd veel geklaagd omdat telkens bleek dat een nieuw postkantoor toch al snel niet meer voldeed. De terugkerende klachten leidden uiteindelijk tot de opening van het huidige postkantoor in 1943, de definitieve oplossing waaraan het boek zijn titel ontleent. Een unieke set foto's van de bouw van dit kantoor vormen een waardige afsluiting van het boek, dat op zijn gebied ongetwijfeld het standaardwerk zal blijken te zijn.

JEL

Naar een definitieve oplossing!, postale perikelen in Hilversum tot 1944 door J.G.E. Petersen, Hilversum. 208 pagina's met veel illustraties. ISBN90-72889-02-9 geb. f 35,-. Voor leden van AP is het boek tijdens de ledenavonden beschikbaar voor f 27,50.