

HILVERSUM, PAS OP!

Fré van Lente overleden

Op 67-jarige leeftijd overleed op 1 november Fré van Lente, penningmeester van de stichting Hilversum, Pas Op! In hem verliest de stichting een bekwaam bestuurslid maar vooral een wijs en aimabel mens.

Fré was geen man van veel woorden, maar wel een doener op wie je kon bouwen. In de vergaderingen woog zijn oordeel zwaar vanwege de kundige onderbouwing maar tevens vanwege het feit dat hij ieder in zijn waarde liet.

Hij begeleidde de restauratie van de Boerderij van Houtman op financieel terrein maar was

ook namens de stichting betrokken bij het binnestadsoverleg en bij de voorbereiding van de restauratie van de oude begraafplaats "Gedenck te sterven".

De laatste maanden moest hij door ziekte een aantal taken afstoten maar tot het einde bleef hij nog zoveel mogelijk betrokken.

Voor alles wat hij voor de stichting betekende zijn we hem veel dank verschuldigd.

Wij wensen zijn kinderen sterkte met dit verlies.

René Meyer

Kalender 1994

De stichting Hilversum Pas Op heeft haar kalender voor 1994 uitgegeven. De eerste exemplaren werden op 3 september jl. in het Goois Museum door de voorzitter van de stichting Mr. H.J.A.S. Swanenburg de Veije uitgereikt aan vertegenwoordigers van Hilversumse Bejaardencentra. De kalender 1994 toont een 13-tal tekeningen van Maarten Betlem.

Maarten Betlem, geboren in Zaandijk in 1881 kwam in 1901 naar Hilversum en ontwikkelde een grote belangstelling voor zijn nieuwe woonplaats. Hij verzamelde een 2000 briefkaarten en ongeveer 650 foto's en kaarten. Zijn grote hobby, tekenen en schilderen, stelde hij eveneens ten dienste van Hilversum: telkens als er weer een karakteristiek pand of plekje dreigde te verdwijnen legde hij het op een tekening vast. Al die verdwenen plekjes tekende hij na met behulp van foto's uit zijn kollektie.

Zijn tekeningen zijn bij de Hilversumse bevolking geliefd geworden en hun directe stijl grijpt je aan. Veel van zijn werk is door de gemeente Hilversum aangekocht en bevindt zich nu in het Goois Museum.

Op bijna 77-jarige leeftijd overleed de heer Betlem. Zijn naam werd ingeschreven in het Gulden Boek van de gemeente Hilversum.

Sommige tekeningen die in de kalender zijn opgenomen tonen ook nu nog herkenbaar elementen:

de Vitus-toren, een enkel nog bestaand huis, helaas vaak een eilandje van herkenbaarheid in een overigens veranderd straatbeeld. Sommige tekeningen laten een situatie zien die thans volledig verdwenen is. Toch leven nog veel van die afgebeelde situaties voort in de herinnering van vele Hilversummers. Teveel is verdwenen of weggedrukt in een vormloze nieuwbouw.

Met behulp van een – zij het langzaam – groeiende schare donateurs tracht de stichting Hilversum Pas Op niet alleen individuele huizen, zoals het zogenaamde Perkhuis aan de 's-Gravelandseweg 41, de boerderij van Houtman maar ook het buurtje rondom de Jonge Graaf van Buuren, te herstellen om zo te proberen iets van de sfeer van het oude Hilversum – die door Maarten Betlem zo goed is weergegeven – te bewaren.

De kalender is voor f 15,- te koop in een aantal boekwinkels in Hilversum alsmede in het Goois Museum en het bezoekerscentrum Corversbos. Donateurs kunnen de kalender voor f 12,50 kopen bij het Goois Museum tegen inlevering van de brief die iedere donateur heeft gekregen.

Speciale dank gaat uit naar het Goois Museum dat de tekeningen gratis voor reproductie ter beschikking stelde en naar mevrouw H. de Vries-Betlem die welwillend haar medewerking verleende.