

# TERUGBLIK

## IN HET VOETSPoor VAN VARUS

Verslag lezing M. Dolmans op 27 januari 1988

De spreker op onze eerste ledenavond van 1988 had niet over belangstelling te klagen. Op deze avond –traditiegetrouw georganiseerd samen met Naerdincklant– vertelde de heer M. Dolmans over de tocht die hij samen met medestudent R. Everts had ondernomen langs de rivier de Lippe van Xanten, vlakbij de Nederlandse grens, tot het Teutoburgerwoud.

De tocht werd gemaakt in het voetspoor van de Romeinse veldheer Varus die een strafexpeditie ondernam nadat de Germanen in 16 v. Chr. het Romeinse grondgebied waren binnengevallen. Dat werd het begin van een lange oorlog, waarbij de Romeinen er naar streefden de Germanen ten oosten van de Rijn te houden. Op een zeker ogenblik waren ze zelfs tot aan de Elbe teruggedreven. Er werden zo'n 50 forten aangelegd, die thans grotendeels zijn teruggevonden.

Tot teleurstelling van de toehoorders was de spreker niet, zoals aangekondigd, in Romeinse soldatentenuë gestoken. Wel had hij een replica van een helm en een zwaard meegebracht.

Omdat de geschiedenis van de tocht te interessant is om hier in enkele woorden af te doen, beperken we ons tot het bovenstaande met de belofte dat we in een van de volgende nummers met een uitgebreider verhaal terugkomen.

L.J.W.



*De heer Dolman demonstreert zijn Romeinse helm.*